

Voor de goede dagen
van de komende
driehonderdzesenvijftig
heb ik een briefje mee
voor onderweg
van iemand die de afgelopen
driehonderdvijfenzestig dagen
niet kon blijven
maar mij blijft:

BOODSCHAPPENLIJSTJE

Minder beloven
meer waarmaken
dan beloofd
meer verrassen
niks beloven
alles waarmaken
iedereen verrassen
alles proberen
alles mislukken
opnieuw proberen
beter proberen
beter mislukken

beter luisteren
meer horen
beter kijken
meer zien
alles zien
minder geloven
meer denken
niks geloven
alles denken
alles durven denken

minder beweren
minder beleren
meer denken
om meer denken
om meer lachen
lachen om niks
om alles lachen
niet om alles janken
minder janken
meer huilen
niet om alles schreeuwen
minder schreeuwen
minder praten
meer zéppen

meer denken
meer doen
(omdat
wat je doet
of juist nalaat
alles zegt)
niet weglopen
in Wijk blijven
hier blijven
heel blijven
blijven
en dat proberen
en niks beloven
alles waarmaken
jezelf verrassen
iedereen verrassen

[André van Zwieten]

“ Ik heb een beetje een hekel aan mensen die dingen beloven en niet waarmaken. Dus probeer nou eens wat minder te beloven, en de mensen de verrassing te geven dat je meer waarmaakt. Dat heb ik altijd geprobeerd. En dat is echt niet altijd gelukt.” (Janine) – “ Het streven is bewonderenswaardig.”
“ Het was mooi om dat te mogen doen.” (Eberhard van der Laan, burgemeester van Adam, in gesprek met Janine Abbring, VPRO Zomergasten, 30 juli 2017)