

## OP DE KAART

- verzuchting in vijf kwintijnen en vijf talen (incl Wijks) -

Wär Wijksen immer stolz auf ihrem Stadt?  
Nou, niet bepaald. Maar ja, that's how they roll  
Une p'tit ville pittoresque noemen ze dat  
Wijk werd lang uiterst karig liefgehad  
Bedenk ik - als ik door de straten dool

Al meer dan honderdtwintig jaar geleë:  
'Een wandelgids? Nah, vom geringem Nutzen',  
'That castle? Pile of rubbish, I would say',  
Een VVV? 'C'est fou, quelle drôle d'idée!'  
En nou de roem van Dorestad oppoetsen?

Maar eind'lijk in de zeventiger jaren  
Da kamm ein Fremdlichenverkehr Verein  
De eerste stappen nog wat onervaren  
in roestig Engels met veel handgebaren  
'Joe must voor eating bij Paul Faghel sijn'

Heel Hilversum, dankzij mevrouw de Wit  
had Wijk al in hun kaartenbak gezet  
Rik Felderhof, hij ondernam de rit  
naar de gezusters, hij zag 'holy shit'  
Een prachtig rariteitenkabinet

Das war einmal, c'est ce qui reste d'histoire  
and at the Markt you will surely see:  
voor badgast, dagtoerist en Wijkenaar  
staan gidsen en receptionisten klaar  
So wunderschön! Si beau! The place to be!

[André van Zwieten]

